



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1093

24.02.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος Ι: Πίστη και αγώνας

Μέρος 6

Τώρα αποδείχθηκε τελικά ότι η αντίδραση είναι εθνικά αναξιόπιστη - ανεξάρτητα από όλες τις εθνικές φράσεις: Το NPD, που εξακολουθεί να είναι η δύναμη στο εθνικό στρατόπεδο με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και η πιο οργανωμένη σε εθνικό επίπεδο, αποσύρθηκε κρυφά από το μέτωπο της αντίστασης. Η δράση W είχε γίνει πολύ ριζοσπαστική γι' αυτό!

Τρία γεγονότα οδήγησαν, 20 χρόνια μετά την απαγόρευση του SRP, στην αφύπνιση του λεγόμενου "νεοναζισμού":

Η ίδρυση του BDNS το 1968 τράβηξε την προσοχή της κοινής γνώμης στο γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη, ή ήδη ξανά, εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία.

Η αποτυχία του NPD στις εκλογές της Μπούντεσταγκ το 1969 έδειξε στους ακτιβιστές του εθνικού στρατοπέδου ότι ο συνδυασμός εθνικισμού και φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι αφύσικος και δεν επιβραβεύεται από το σύστημα.

Η άνοδος και η διάλυση της Aktion WIDERSTAND 1970/71 συγκέντρωσε για πρώτη φορά μια επαναστατική νεολαία που είναι δεξιά και αισθάνεται προδομένη από τις παλιές αντιδραστικές, εθνικές ενώσεις.

Μετά την αποτυχία της εκστρατείας WIDERSTAND, τα γεγονότα κορυφώθηκαν με τέτοιο τρόπο που ο χρονογράφος δυσκολεύτηκε να παρακολουθήσει: το NPD διασπάστηκε και η επαναστατική του πτέρυγα σχημάτισε την εκστρατεία NEUE RECHTE (ANR) το 1974. Δημιουργούνται νέα κινήματα, όπως η Πρωτοβουλία Γερμανών Πολιτών (DBI) του δικηγόρου Μάνφρεντ Ρόντερ, η οποία σημειώνει εκπληκτικές προπαγανδιστικές επιτυχίες και θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Γερμανικού Ράιχ, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει, με τη διεξαγωγή αυτοκρατορικών συνεδρίων.

Ο Thies Christophersen, του οποίου το φυλλάδιο "Die Auschwitzlüge" (Το ψέμα του Άουσβιτς) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του προπαγανδιστικού ψέματος των έξι εκατομμυρίων δολοφονημένων Εβραίων, ίδρυσε την Bürger- und Bauern-Initiative (BBI). Οι ήδη υπάρχουσες μικρότερες ομάδες εμφανίζονται πιο έντονα, όπως για παράδειγμα η Deutsch-Völkische Gemeinschaft (DVG), η Unabhängige Freundeskreise (UF) ή η Kampfband Deutscher Soldaten (KDS).

Στο Τρίτο Ράιχ, η γερμανική νεολαία οργανώθηκε στη Χιτλερική Νεολαία. Σήμερα, η αξιοπρεπής γερμανική νεολαία αγωνίζεται για ένα Τέταρτο Ράιχ στις τάξεις του **Μετώπου Δράσης των Εθνικοσοσιαλιστών (ANS)** και στην υπόγεια οργάνωση **NSDAP/ΑΟ**.

Ήδη από το 1971, ο Αμερικανογερμανός Gerhard Lauck είχε ιδρύσει την οργάνωση NSDAP/Foreign Organisation στις ΗΠΑ, η οποία ανέλαβε να διεξάγει μια υπόγεια προπαγανδιστική εκστρατεία σε όλη τη Γερμανία για την άρση της ναζιστικής απαγόρευσης. Το 1974, ο Λάουκ πραγματοποίησε μια ευρέως αναγνωρισμένη περιοδεία διαλέξεων στην ΟΔΓ. Το αποκορύφωμα ήταν μια συγκέντρωση στο Haus des Sports στο Αμβούργο, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό οργανωμένοι Βορειογερμανών ναζί και την οποία διοργάνωσε η BBI. Υπήρξε τεράστια αναταραχή και το "πιο ελεύθερο κράτος στην ιστορία της Γερμανίας" ξαναχτύπησε: ο Gerhard Lauck, αρχηγός του κόμματος NSDAP/ΑΟ, απελάθηκε και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.

Αλλά και πάλι ήταν πολύ αργά:

Το γερμανικό κίνημα για την ελευθερία εξαπλώθηκε πλέον σαν πυρκαγιά και με τους ταχέως αυξανόμενους πυρήνες του ναζιστικού υπόγειου κινήματος, η κατάσταση άλλαξε πλέον ριζικά. Ενώ οι προηγούμενες "νεοναζιστικές" ομάδες (DBI, BBI, DVG, KDS κ.λπ.) είχαν απευθυνθεί κυρίως σε παλιούς αγωνιστές και είχαν οργανωθεί, ενώ η νεολαία οργανωνόταν στην, όλο και πιο σεχταριστική, Νέα Δεξιά, το νεοσύστατο Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα κέρδισε αμέσως και επηρέασε τη νεολαία αυτής της χώρας.

Αν και δεν μπορεί να εργαστεί ανοιχτά, το NSDAP/ΑΟ επηρεάζει ομάδες νέων επαναστατών σε όλη τη Γερμανία που εργάζονται νόμιμα και υιοθετούν το κύριο αίτημα του υπόγειου κινήματος. Από το 1974, αυτό το αίτημα δεν έχει αποσιωπηθεί. Χιλιάδες νέοι Γερμανοί απαιτούν δυνατά και ακουστά:

LIFT NS BAN! Θέλουμε να γίνουμε υπηρέτες ενός επερχόμενου NSDAP που θα επαναφέρει το Ράιχ των Γερμανών!

Στις 26 Νοεμβρίου 1977 ανέλαβα την πρωτοβουλία. Σε μια συγκέντρωση της Bürgermeinschaft του Αμβούργου, εθνικοσοσιαλιστές, κυρίως από τη Βόρεια Γερμανία, ακολουθώντας τις προτάσεις μου, αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα νέο πολιτικό κόμμα που θα ζητούσε ανοιχτά την άρση της απαγόρευσης του NSDAP. Η ίδρυση υποστηρίχθηκε ουσιαστικά εκείνη την εποχή από τις ακόλουθες οργανώσεις:

Η "**Γερμανική Οργάνωση Εξωτερικού**", της οποίας η "Silent Aid Germany", έχει ως στόχο την οικονομική στήριξη των εθνικών κρατουμένων συνείδησης.

Η "**Kampfbund Freiheit für Rudolf Hess**", από την οποία θα προέκυπτε αργότερα η Νεολαία κατά των Κομιτατζήδων, της οποίας οι υποτιθέμενες ή πραγματικές δραστηριότητες στο Ανόβερο είχαν ήδη ενδιαφέρει τον εγχώριο και ξένο Τύπο, καθώς και τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, εκείνη την εποχή.

Το **Εθνικό Επαναστατικό Εργατικό Μέτωπο**, το οποίο προέκυψε στη Βρέμη από τα απομεινάρια της "Νέας Δεξιάς" και το οποίο τώρα πρεσβεύει ξεκάθαρα τον εθνικοσοσιαλισμό.

Ο πυρήνας του νέου κινήματος, ωστόσο, ήταν η **Freizeitverein Hansa**, την οποία είχα δημιουργήσει στο Αμβούργο το καλοκαίρι του 1977 με μερικούς νέους αγωνιστές. Η Freizeitverein Hansa είχε ήδη γίνει γνωστή στο Αμβούργο:

Εγώ ο ίδιος κατηγορήθηκα δημοσίως ότι εξέδιδα μια παράνομη πολεμική εφημερίδα της SA του Αμβούργου με την ονομασία "Der STURM". Η Freizeitverein Hansa, η οποία αποκαλούνταν επίμονα από τους κομμουνιστές "Συμμορία της Hansa" και κατά την άποψη των αρχών κρατικής προστασίας ήταν απλώς ένα όνομα κάλυψης για τα τοπικά SA, θεωρήθηκε υπεύθυνη για μια πλημμύρα εκστρατειών ζωγραφικής με σπρέι και για τη μαζική επικόλληση αφισών με σβάστικες του NSDAP/ΑΟ.

Τη νύχτα της 1ης Σεπτεμβρίου 1977, συνελήφθην μαζί με άλλους δύο συντρόφους από το κλαμπ αναψυχής για τους λόγους αυτούς (παραβίαση της παραγράφου 86 - εθνικοσοσιαλιστική προπαγάνδα). Ο αντίκτυπος του Τύπου ήταν τεράστιος.

Η εφημερίδα BILD έγραψε: "*Η συμμορία της σβάστικας μεταμφιέστηκε σε λέσχη*

αναψυχής" και "Πιάστηκαν οι σβάστικες!".

Η αστυνομία δήλωσε ότι μετά από μήνες ερευνών, ορισμένες από τις οποίες ήταν πολύ δύσκολες, η "νεοναζιστική κατασκοπεία" στο Αμβούργο είχε τελειώσει. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Για άλλη μια φορά, ο σύλλογος αναψυχής Hansa έγινε πρωτοσέλιδο όταν πήγαμε στο Soltau με μερικούς συντρόφους και πραγματοποιήσαμε τιμητική φρουρά μπροστά από το σπίτι του αξιωματικού των SS Karpler, ο οποίος μόλις είχε απελευθερωθεί από την ιταλική κράτηση. Οι φωτογραφίες αυτής της τιμητικής φρουράς έκαναν το γύρο του κόσμου. Με τους συντρόφους αυτής της λέσχης αναψυχής Hansa, ίδρυσα το Μέτωπο Δράσης των Εθνικοσοσιαλιστών (ANS) τον Δεκέμβριο του 1977. Εκτός από τα αιτήματα, "Σταματήστε την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων" και "Πολεμήστε τον κομμουνισμό", διατύπωσα τότε το κύριο σημείο του προγράμματος του νέου κόμματος: **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ NS.**

Απόσπασμα από το πρόγραμμα ANS Combat Programme

Τα μέλη του Μετώπου Δράσης των Εθνικοσοσιαλιστών δεν είναι εθνικοσοσιαλιστές με τη συμβατική έννοια. Παρ' όλα αυτά, απαιτούμε την άρση της απαγόρευσης των ναζί για τους ακόλουθους λόγους:

Η απαγόρευση είναι αναποτελεσματική: από το 1971, ένα παράνομο NSDAP λειτουργεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία χωρίς οι κρατικές αρχές προστασίας να μπορούν να το αποτρέψουν.

Η απαγόρευση είναι άδικη: Η απαγόρευση του NSDAP είναι ασύμβατη με τα θεμέλια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Εν όψει της ελεύθερης πολιτικής δραστηριότητας των κομμουνιστών, των μαοϊκών και των αναρχικών, η συνέχιση της απαγόρευσης του NS είναι ακατανόητη.

Η απαγόρευση συνεχίζει το κατοχικό δίκαιο: Τριάντα και πλέον χρόνια μετά τη γερμανική ήττα, οι άνθρωποι διώκονται στη Γερμανία λόγω των πολιτικών τους απόψεων. Αυτό γίνεται με βάση νόμους που μας επέβαλαν οι Σύμμαχοι νικητές το 1945. Η άρση της ναζιστικής απαγόρευσης, η οποία έχει καταστεί ανούσια, θα αποτελούσε ένδειξη της ανακτημένης κυριαρχίας του δυτικογερμανικού κράτους. Η συνέχισή της θα ήταν απόδειξη του αντιθέτου.

Η απαγόρευση εμποδίζει την επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων: Μέσα σε λίγα χρόνια, ο εθνικοσοσιαλισμός εξάλειψε τη μαζική ανεργία, αποκατέστησε την κοινωνική ειρήνη, αύξησε τη δημόσια πρόνοια, ένωσε όλους τους Γερμανούς και πέτυχε παγκόσμια φήμη για το Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ. Σήμερα, χρειάζονται άλλες λύσεις, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται! Ωστόσο, η συνέχιση της

ναζιστικής απαγόρευσης δίνει την ευκαιρία στις αντιγερμανικές δυνάμεις να καταστείλουν κάθε κίνημα για την αναγέννηση της Γερμανίας ως συνέχεια του NSDAP.

Για τον ξένο, αυτό το συνονθύλευμα ονομάτων και όρων είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό και οι συνεχείς νέες θεμελιώσεις είναι μόνο ένα σημάδι ανεπιτυχούς σχεταρισμού. Και ένα πράγμα πρέπει να ειπωθεί με σαφήνεια σε αυτό το σημείο:

Η ιστορία της εθνικής αντιπολίτευσης από το 1945 και μετά είναι η ιστορία της συνεχούς ήττας. Χρειάστηκαν είκοσι χρόνια και μια νέα γενιά για να ξεπεραστούν οι συνέπειες της απαγόρευσης του SRP. Είκοσι χρόνια κατά τα οποία σχεδόν κανείς δεν τόλμησε να ομολογήσει έναν εθνικό σοσιαλισμό, μια επανάσταση από τα δεξιά.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους απαριθμεί περισσότερες από 100 εθνικές ομάδες και μικρές ομάδες.

Για εμάς, η κατάσταση είναι πολύ πιο απλή:

Μέσα στο εθνικό στρατόπεδο, διακρίνουμε μόνο αντιδραστικούς και επαναστάτες. Οι αντιδραστικοί δεν μας ενδιαφέρουν. Η απελπισία και η έλλειψη επιτυχίας τους είναι πολύ προφανής. Μεταξύ των επαναστατών, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1977/78, το κίνημα του εθνικοσοσιαλισμού διεκδίκησε τον εαυτό του, όπως ακριβώς έκανε και το NSDAP/ΑΟ στο υπόγειο. Και για τον ίδιο λόγο:

Επειδή η νεολαία είναι πίσω μας! Είναι σίγουρα πολύ νωρίς για να γράψουμε την ιστορία της ΚΝΕ, αλλά ανεξάρτητα από το αβέβαιο μέλλον, τρία γεγονότα εξασφαλίζουν τη θέση της στην πολιτική ιστορία της εποχής μας:

Το ANS ήταν το πρώτο και μοναδικό πολιτικό κόμμα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας που τάχθηκε υπέρ της άρσης της απαγόρευσης του NSDAP (πρόγραμμα καταπολέμησης του ANS).

Το ANS ήταν το πρώτο πολιτικό κίνημα της μεταπολεμικής περιόδου που ζήτησε να τιμηθεί η μνήμη του Αδόλφου Χίτλερ και να δημιουργηθεί μια πλάκα μνήμης του Αδόλφου Χίτλερ. (Πρόσκληση στην κεντρική συγκέντρωση του κινήματος στις 6 Ιουνίου 1978).

Η SNE ήταν η πρώτη εθνική οργάνωση μετά τον πόλεμο που δεν υπέκυψε στα αυθαίρετα μέτρα των δημοκρατών και όχι μόνο κήρυξε την αντίσταση, αλλά και την πρόσφερε (μάχη με την αστυνομία στις 22 Ιουλίου 1978 στο Lentföhrden/Σχλεζβίχ-Χολστάιν).

Η ΑΕΕ δεν είναι αυτοσκοπός. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να βοηθήσει στη διεύρυνση του νομικού πεδίου εφαρμογής, να δείξει το παράλογο της συνέχισης της ναζιστικής απαγόρευσης και να στρατολογήσει νέους, κυρίως νέους υποστηρικτές για το γερμανικό κίνημα ελευθερίας. Μόνο εφόσον μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτά τα τρία καθήκοντα έχει νόημα αυτού του είδους η πολιτική εργασία. Η σύντομη μόνο ιστορία του κινήματός μας δείχνει την ορθότητα της στρατηγικής μου. Ήταν θέλησή μου να ξεκινήσουμε, εντελώς αποκομμένοι από τις παλιές ενώσεις, από το μηδέν και να βασιστούμε, σχεδόν αποκλειστικά, στη νεολαία. Κατά την οικοδόμηση ενός κινήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Πειθαρχία:

Όταν ίδρυσα τον Σύνδεσμο Αναψυχής Hansa, ήταν σαφές από την αρχή ότι ήμουν ο ηγέτης και είχα απεριόριστες εντολές και εξουσία. Σε μια νεοσύστατη οργάνωση, μόνο λίγοι είναι αρχικά διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν μια τέτοια αξίωση ηγεσίας. Επομένως, είναι λογικό να μην πείσουμε όλους εκείνους που έχουν τη σωστή κοσμοθεωρία να ενταχθούν στην αρχή, αλλά μόνο εκείνους που υποτάσσονται άνευ όρων στη νέα ηγεσία. Αν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας, το κίνημα φέρει ήδη τους σπόρους της αποσύνθεσης. Το λάθος όλων σχεδόν των εθνικών ομάδων τα τελευταία είκοσι χρόνια ήταν ότι έβλεπαν τον εαυτό τους ως κίνημα συσπείρωσης, ότι ήθελαν να ενώσουν το εθνικό στρατόπεδο. Εμείς έχουμε αποκηρύξει αυτή την εσφαλμένη αντίληψη. Δεν συγκεντρώνουμε όλους τους εθνικοσοσιαλιστές, αλλά μόνο εκείνους που είναι έτοιμοι να υπακούσουν.

Διεκδίκηση της υπεροχής:

Έχει γίνει κακό έθιμο για όποιον έχει μόλις συγκεντρώσει επτά άνδρες γύρω του να πιστεύει ότι πρέπει να φτιάξει τη δική του ομάδα. Κατά κανόνα, είναι μόνο η δική του φιλοδοξία που υπαγορεύει αυτό το σχέδιο, αλλά στους πιθανούς μελλοντικούς υποστηρικτές του, τους οποίους στρατολογεί τώρα επιμελώς από 99 άλλες εθνικές ενώσεις που δημιουργήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, σκιαγραφεί εύγλωττα την εικόνα των τεράστιων ιδεολογικών διαφορών. Μόλις ο σύλλογος εδραιωθεί, ζητά την ενοποίηση του εθνικού στρατοπέδου. Δεν έχω παίξει αυτό το παιχνίδι από την αρχή. Όπως έχω ήδη αναφέρει, θεωρούμε τους εαυτούς μας υπηρέτες αυτού του κινήματος που μόνο αυτό ενσαρκώνει τη Γερμανία. Έχω λοιπόν καταστήσει θεμελιωδώς σαφές ότι κανένας αγωνιστής του εθνικοσοσιαλισμού δεν μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα σε άλλο χώρο. Είμαστε η αποφασιστική δύναμη μέσα στο γερμανικό κίνημα για την ελευθερία, έχουμε τη σωστή στρατηγική και μια αδιαμφισβήτητη ηγεσία. Όσοι δεν τους αρέσει πρέπει να πάνε εκεί που μπορούν να συζητήσουν και να ψηφίσουν.

Άλλες οργανώσεις είτε είναι αντίπαλοί μας - σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως εθνικές συντηρητικές ομάδες που αναγνωρίζουν τη δημοκρατία - είτε είναι καλοί σύντροφοι με τους οποίους ασκούμε περιστασιακή ενότητα δράσης. Ωστόσο, δεν έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για κανέναν που δεν εκπληρώνει, όπως εμείς, τη θέληση του Φύρερ και επομένως δεν μας ανήκει ούτως ή άλλως. Δεν συλλέγουμε ομάδες, αλλά μεμονωμένους συντρόφους του λαού, και δεν παίρνουμε απλώς όποιον βρίσκει "της μόδας" να είναι "νεοναζί". Είναι επίσης προτιμότερο να πετάξουμε πάλι τα μισά μέλη έξω, παρά να αφήσουμε να δημιουργηθούν αμφιβολίες για την πορεία. Ξεκίνησα με τρεις μόνο συντρόφους και τα κατάφερα. Για τα κινήματα του είδους μας, αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή δεν είναι η μάζα, αλλά η ποιότητα. Πρέπει επίσης να μπορεί κανείς να μάθει από τον εχθρό: αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα πειθαρχημένο, ενωμένο και σιδερένιο κίνημα στελεχών, μια οιονεί "λενινιστική" οργάνωση επαναστατών που θέλουν να υπακούσουν για να μπορέσουν να νικήσουν.

Δημιουργήστε αναταραχή:

Το πιο σημαντικό καθήκον ενός ακόμα μικρού κινήματος είναι να το εμποδίσει να εξελιχθεί σε σέχτα. Η διεκδίκηση της υπεροχής, μιας ηγεσίας που φέρει την ευθύνη στο εσωτερικό, πρέπει να συνδυαστεί με τη θέληση και την ικανότητα να μεταφέρουμε την κοσμοθεωρία μας στους ανθρώπους. Αν αυτό δεν πετύχει, θα σχηματιστεί μια αίρεση που θα παρουσιάζει μόνο μια γελοία εικόνα στους ξένους:

Κάποιοι φανατικοί τρελοί που πιστεύουν ότι έχουν την αλήθεια, αλλά κανείς δεν τους πιστεύει ή δεν ενδιαφέρεται γι' αυτούς. Το εθνικό στρατόπεδο προσπαθεί ανεπιτυχώς εδώ και δεκαετίες να αποφύγει την εμφάνιση αίρεσης:

Οργανώνετε συγκεντρώσεις - και συναντάτε εκεί μόνο πεπεισμένους υποστηρικτές, στους οποίους εξηγείτε για πολλοστή φορά γιατί έχετε δίκιο. Μοιράζετε φυλλάδια που κανείς δεν διαβάζει και πουλάτε εφημερίδες που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Με αυτόν τον τρόπο, οι εθνικοί ηγέτες εξαντλούν τον ακτιβισμό των υποστηρικτών τους μέχρι να βαρεθούν και είτε να παραιτηθούν είτε να ενταχθούν σε εμάς.

Σπάνια μοιράζουμε φυλλάδια, δεν έχουμε ενημερωτικά περίπτερα, αλλά οι συγκεντρώσεις και οι δράσεις μας προκαλούν παγκόσμια αίσθηση και η απλή ύπαρξή μας ανησυχεί την Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους. Η έκθεση του 1977 για την προστασία του Συντάγματος αποκαλεί για πρώτη φορά τον "νεοναζισμό" "κίνδυνο για τη δημόσια τάξη". Το μυστικό της πολιτικής μας επιτυχίας είναι η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως ένας θιβητιανός προσευχητικός τροχός, η εθνική αντιπολίτευση παραπονιέται ότι

δεν μπορεί -έστω και για οικονομικούς λόγους- να σπάσει το τείχος της σιωπής. Στο σύστημά μας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δύο καθήκοντα - να δημιουργήσουν μια "δημοκρατική συνείδηση", την οποία απαιτεί το σύστημα από τις εναλλασσόμενες συναγωγές του, και να παρέχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία απαιτεί το κοινό. Σε αυτή την κατάσταση, το ANS, ή άλλες μαχόμενες οργανώσεις του εθνικοσοσιαλισμού, αρκεί να αγγίζουν ένα ταμπού και οι δημοσιογράφοι μυρίζονται έναν καλό τίτλο. Αλλά υπάρχουν δεκάδες ταμπού στους δρόμους της Γερμανίας:

Το εβραϊκό πρόβλημα, η απάτη με τα αέρια, το ψέμα περί ενοχής για τον πόλεμο, το ιστορικό μεγαλείο του Αδόλφου Χίτλερ, το παράνομο NSDAP.

Και τα μέσα είναι επίσης απλά: τριάντα άνδρες με σακάκια και καφέ πουκάμισα, μια πλάκα μνήμης του Αδόλφου Χίτλερ ή η απλή και ειλικρινής ομολογία: "**Δεν είμαι δημοκράτης**".

Αυτό το σύστημα είναι τόσο ασταθές, οι κυβερνήτες του τόσο ανασφαλείς, που αντιδρούν σε τέτοιες προκλήσεις, οι οποίες είναι κατά βάση πολύ απλές, σαν να έχουν καθίσει σε μια σανίδα με καρφιά. Ο Τύπος ουρλιάζει, ο δικαστικός και αστυνομικός μηχανισμός τίθεται σε κίνηση και τα μεγάλα πρωτοσέλιδα αρπάζουν ένα μικρό κίνημα από την πολιτική του ασημαντότητα. Με ένα σμπάρο, εκατομμύρια άνθρωποι γνωρίζουν ότι υπάρχουμε. Μουρμουρίζουν μεταξύ τους:

"Επέστρεψαν." και επίσης *"Στην πραγματικότητα, δεν τα πήγαμε άσχημα με τον Αδόλφο Χίτλερ"*.

Τότε το σύστημα συνειδητοποιεί ότι έχει κάνει λάθος και διατάζει: **σιωπή**.

Σε αυτή την κατάσταση, η τέχνη ενός πολιτικού ηγέτη είναι να διατηρεί τον εντυπωσιασμό του Τύπου ζωντανό, να επινοεί κάτι καινούργιο. Αν όμως όλα δεν βοηθούν και το τείχος της σιωπής μοιάζει αδιάρρηκτο, τότε σε βοηθάει ο ξένος Τύπος ή πατάς λίγο στα πόδια των σιωνιστών.

Νέοι ηγέτες:

Όσο σημαντικό είναι να οικοδομηθεί το κίνημα σύμφωνα με την αρχή του ηγέτη, άλλο τόσο απαραίτητο είναι να αποφευχθεί η λατρεία του ηγέτη. Ποτέ δεν έδωσα σημασία στην καλλιέργεια προσωπικών οπαδών. Το καθήκον μου ήταν μάλλον να εμπνεύσω νέους ανθρώπους για τον εθνικοσοσιαλισμό. Είναι σημαντικό η ηγεσία και η ευθύνη να ανήκουν στον ηγέτη, αλλά είναι εξίσου απαραίτητο να εκπαιδεύονται από την αρχή ικανοί νέοι ηγέτες και να διορίζεται ένας αναπληρωτής που είναι ο μόνος που είναι ενημερωμένος για

τα πάντα. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό φθοράς ηγετών στις τάξεις μας. Η πολιτική μας εργασία δεν είναι χωρίς κινδύνους και μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν ο πολιτικός ηγέτης δίνει το καλό παράδειγμα στους συντρόφους του. Κάθε μεμονωμένος αγωνιστής αναλαμβάνει κινδύνους, αλλά ο ηγέτης μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα παρενοχληθεί από την κρατική ασφάλεια, πρέπει να είναι προετοιμασμένος να θέσει σε κίνδυνο το σπίτι και τη δουλειά του, θυσιάζει την περιουσία και τον ελεύθερο χρόνο του, είναι επίσης αυτός που κοιτάζουν όταν πάει στη φυλακή και αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο στη δημοκρατία μας όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να **"εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του γραπτώς, εικονικώς και ηχητικώς"**.

Όλα αυτά πρέπει να είναι γνωστά σε όσους θέλουν να υπηρετήσουν το κίνημα ως πρεσβευτές, και οι νέοι ηγέτες πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό το πνεύμα, ώστε να δημιουργήσουν με το κίνημα ένα ατσάλινο όργανο που μια μέρα θα παρέμβει με προοπτική επιτυχίας και θα διαμορφώσει το μέλλον του λαού μας.



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Der Kampf geht weiter !

Seit lang Jahren nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung verboten und es ist in der Bundesrepublik und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf gütlicher Danksagung!
"Militärisches Massenwerk, Vervielfältigung, Verbreitung und Verlesung haben nicht erlaubt, das Kreuz der deutschen Arbeit unter dem Reichsführer Adolf Hitler zu zerstören."
Alle Nationalsozialisten sind unsterblich. Väter und Kameraden werden nicht sterben, sie werden im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar verboten geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.
Der unsterbliche Körper ist aber nicht, das Volkstum - gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Rasse und Entweidung, Überwindung und Erneuerung.
Ob "legal" oder "illegal", ob im Wahlkampf oder im Brandkampf, ob im Propagandakampf, bewaffnet oder auf einem Schlachtfeld, andere Art, jeder Nationalsozialist ist ein Kämpfer!
Hilf Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλατε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπράτλι της Αντράποπτόρας (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση. Αναζητάς πληροφορίες για ένα πρόγραμμα και βρισκόμαστε αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τροποποιήσουμε. Απομένει λίγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.




the NEW ORDER
Number 174 (202) Founded 1973 April 20, 2022 (226)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!